



Nieuwsbrief Diaconie dekenaat IJssellanden

Jaargang 6, januari 2007

De Nieuwsbrief Diaconie informeert iedere 2 maanden over mogelijkheden en materialen voor diaconie. Verzending per e-mail na opgave van uw mailadres via dekenaat IJssellanden, 038 4233581, info@dekenaatijssellanden.nl. Dekenale dienstverlening diaconie: Ruud Heesters: r.heesters@planet.nl. Alle teksten zijn vrij op te nemen in parochiebladen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER ANDERE:

- www.rkdiaconie.nl vernieuwd
- [Cirkel van de armoede - DVD](#)
- [Fototentoonstelling 'Schraal' over verborgen armoede in Nederland](#)
- [De wereld groeit als we delen: campagnemarkten Vastenactie 2007 in Zenderen en Utrecht](#)

OM TE ZIEN

WWW. RKDIACONIE.NL VERNIEUWD

De internetpagina www.rkdiaconie.nl was al dé vraagbaak voor wie belangstelling heeft voor diaconie. De site bood al het laatste diaconale nieuws, een overzicht van landelijke activiteiten, toegang tot educatie, toerusting en publicaties, en ingangen naar tal van organisaties.

Nu is de site vernieuwd en verbeterd. Nieuw zijn de dossiers rond diaconie en vluchtelingen. In de maak is een dossier over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nieuw is ook de discussieruimte over zin en onzin in diaconie. Via een gratis e-nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het landelijke diaconale nieuws: een aanrader!

Meer weten: www.rkdiaconie.nl>nieuwsbrief>aanmelden.

'DE REÏNTEGRATIE VAN PRINSES MINIMA'

In november 2006 verscheen het boek "De reïntegratie van prinses Minima" van schrijfster en bijstandsmoeder Sabine Neuteboom. Het boek is een hilarisch verslag van gesprekken met belastbaarheidsonderzoekers, sociale zaken, reïntegratiebureau's en collega-prinsessen van de bijstand. Leven in de bijstand is zwaar vanwege het stempel dat opgedrukt wordt en de behandeling die je ontvangt. Dit boek is geschreven met ervaring en geloof, en opent de ogen voor de lezer die wil zien hoe mensen hun waarde bewaren. Open ogen zijn belangrijk omdat diaconale aandacht begint met de interesse in iemand die een ander leven leidt dan jij. Waarom zou je geloven in jezelf als een ander niet in jou gelooft? 'Maar in de kerkbank voel ik heel soms dat ik er ook bij hoor. Dat ik mag zijn wie ik ben. Dat ik welkom ben in het leven. Hoe moe, uitgeput, opgebrand en moegestreden ik ook ben.' De reïntegratie van prinses Minima, Prinses Minima - ISBN 90-8539-565-8 is te bestellen via uw boekhandel of via www.freemusketeers.nl (€ 16,95 excl. verzendkosten). Aanbevolen om te lezen voor wie zich geen leven in de bijstand kan voorstellen.

Van dezelfde schrijfster:

"Luister..."

"Luister naar je hart
het zingt een droevig lied
wees niet bang voor wat je voelt
want blijven doet het niet

Aanschouw de diepte van je ziel
ook als er duister heerst
in het donker vind je licht
want God was er het eerst"

DIACONIEËN STEEDS BELANGRIJKER IN ARMOEDEBESTRIJDING

Diaconieën trekken steeds meer geld uit voor de armoedebestrijding. Bij de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland ging het in 2005 naar schatting om een bedrag van ruim 7 miljoen euro, dat is 57 procent meer dan een jaar daarvoor. Ziet u die ontwikkeling ook in uw P.C.I.? Het aantal aanvragen dat de diaconieën samen kregen, steeg in één jaar tijd meer dan 25 procent. Dat bleek in november 2006 uit het tweede Armoedeonderzoek over de financiële hulpverlening door de diaconieën. Gezien de cijfers en de ervaringen deden Protestantse diakens een dringend beroep op de overheid op het armoedebeleid te verbeteren. Verder zou de wet- en regelgeving fors moeten worden vereenvoudigd. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de diaconieën steeds meer hulp moeten bieden bij het invullen van formulieren en bij het aanvragen van een teruggave van de belastingen. Uit het rapport blijkt eens te meer dat mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, te weinig gebruik maken van allerlei regelingen die er voor hen bestaan. Minister De Geus riep de kerken op mensen op deze regelingen te wijzen en hen zonnodig bij aanvragen of de gang naar instanties te begeleiden. Juist de kerken kunnen daarbij behulpzaam zijn, omdat zij een vertrouwensband met zulke personen hebben.

Meer weten? www.kerkinactie.nl>lobbywerk>armoede in Nederland>armoedeonderzoek Armoede in Nederland

CIRKEL VAN DE ARMOEDE - DVD

In de adventsweken voor Kerstmis werd de tweedelige t.v.-documentaire De Cirkel van Armoede door de NCRV uitgezonden. In deze documentaire kreeg de problematiek van de toenemende armoede in Nederland een menselijk gezicht. Schuld en armoede zijn begrippen die de laatste jaren meer en meer met elkaar verweven zijn geraakt. Steeds meer mensen hebben zich in de schulden gestoken. Ze zijn daardoor in de problemen gekomen met als gevolg dat ze uiteindelijk min of meer in armoede moeten leven. Anderzijds hebben mensen zich in de schulden gestoken omdat ze al lange tijd van een zeer gering inkomen moesten leven. Dat was voor hen een manier om toch een aantal noodzakelijke goederen aan te schaffen, met als uiteindelijke gevolg dat ze nog dieper in de problemen zijn geraakt.

In de film volgen we Celine en haar collega John Walter tijdens hun werkzaamheden als vrijwilliger bij het service platform Amsterdam. Via de cliënten die zich bij Celine en John melden wordt de kijker geconfronteerd met de actuele armoede en schuldenproblematiek. We ervaren hoe mensen als het ware vermalen worden door de bureaucratie en papiermolen waar ze mee te maken hebben. We voelen in de gesprekken die Celine en John met de cliënten hebben ook de psychische druk die veel mensen hebben als gevolg van hun leven in armoede. Sommige cliënten zijn zichtbaar in paniek, halen hun problemen door elkaar, piekeren aan de lopende band en lijken de grip op hun situatie verloren te hebben.

Via Celine krijgt de kijker een dieper inzicht in de persoonlijke consequenties die armoede en schuld met zich meebrengen. Terwijl ze zich inzet voor cliënten wordt de kijker getroffen door haar betrokkenheid, humor en zelfverzekerdheid. We horen Celine malen, twifelen en piekeren.

De documentaire is als DVD voor € 6,95 inclusief verzendkosten te koop. Meer weten? Surf naar www.armoedefilm.nl. De DVD is ook te lenen via dekenaat IJssellanden: r.heesters@planet.nl.

MOSLIMS GAVEN VLEES AAN VOEDSELBANKEN

Hulporganisaties van moslims hebben Voedselbanken in Nederland geholpen door vlees in te zamelen. Dat gebeurde op de eerste drie dagen van het nieuwe jaar 2007. Moslims vierden toen het offerfeest.

Traditiegetrouw worden voor dat feest dieren geslacht, meestal schapen. Een deel van het vlees moet worden gegeven aan de armen. De Samenwerkende Moslim Hulporganisaties verzamelden het vlees bij 12 slagerijen in. Het werd verwerkt tot Turkse pizza's en worsten. De producten werden aangeboden aan de Voedselbanken en speciale restaurants voor armen. Op die manier wilden moslims iets doen aan de armoede in Nederland.

FOTOTENTOONSTELLING “SCHRAAL” OVER VERBORGEN ARMOEDE

Geert van Kesteren fotografeerde verborgen armoede in Nederland. Het Rijksmuseum organiseert i.s.m. NRC Handelsblad voor de 9de keer een fototentoonstelling in het kader van de jaarlijkse foto-opdracht Document Nederland. Dit jaar gaat de tentoonstelling, met als titel Schraal, over verborgen armoede in Nederland. De tentoonstelling is te zien in Huis Marseille, Keizersgracht 401 in Amsterdam t/m 4 maart 2007.

Arm in een rijk land

Van Kesteren zocht de verborgen armoede op in wijken van de grote steden én op het platteland, waar vooral boeren degenen zijn die economisch en dus financieel het hardst worden getroffen. De fotograaf portretteerde voedselbanken, tiener- en bijstandsmoeders, kanslozen op de arbeidsmarkt, WAO'ers; mensen die veelal weinig opleiding hebben genoten en soms veel problemen hebben bij de Sociale Dienst en vaak 'in de schulden' zitten.

Meer weten: www.huismarseille.nl,

+ www.rijksmuseum.nl>schraal biedt unieke interviews met armoededeskundigen (een socioloog, een welzijnswerker, een schuldhulpverlener en een incasseerder van een energiemaatschappij) die zijn te beluisteren, en een gesprek met fotograaf van Kesteren bij Paul Witteman dat is te bekijken.

IKV EN PAX CHRISTI SAMEN: DE GROOTSTE VREDESBEWEGING VAN NEDERLAND

Pax Christi Nederland – bekend in uw parochie van de jaarlijkse vredesweek in september - en het Interkerkelijk Vredesberaad slaan de handen ineen. Daardoor is de internationale vredesbeweging in een klap een grote speler rijker. Vanaf 2007 opereert het Nederlandse vredesduo onder één directie, met één Raad van Toezicht en vanuit één locatie in Utrecht.

IKV Pax Christi staat voor het bevorderen van wereldwijde vredesprocessen. Ook het bepleiten van burgerveiligheid en de bescherming van burgers staan op de agenda. Net als het ondersteunen van partnerorganisaties bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten. Altijd met steun en in samenwerking met de achterban: u.

Meer weten: www.ikvpaxchristi.nl of www.paxchristi.nl

Om te doen:

FOTOWEDSTRIJD MISSIEACTIVITEITEN

Heeft u een prachtige foto gemaakt tijdens een missionaire reis of een bezoek aan een project in het buitenland? Of heeft u een mooie plaat van een missionaire activiteit in Nederland? Stuur hem *vóór 10 januari* op en maak kans op een digitale fotocamera van € 200,-, beschikbaar gesteld door CMC-mensen met een missie. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundigen jury.

De Nederlandse Missieraad organiseert een fotowedstrijd bij gelegenheid van de vernieuwing van de Missionaire Agenda. De mooiste foto's zullen in dit tijdschrift worden gepubliceerd..

Meedoen? U mag maximaal 3 foto's inzenden.

- het onderwerp van de foto moet verband houden met een missieactiviteit of een project. Dat mag ook in Nederland zijn.
- inzenders gaan akkoord met publicatie van de inzending in de Missionaire Agenda en op de website van de Nederlandse Missieraad.
- inzending bij voorkeur digitaal (van voldoende kwaliteit). Afdrukken toesturen mag ook maar kunnen niet retour gestuurd worden.
- vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, waar en wanneer u de foto heeft genomen en wat er op te zien is.

Meer weten: www.missieraad.nl

DRIEKONINGENGEBED

God van goud,

wij zoeken uw glorie:
de rijkdom die kleur geeft aan
onze grauwheid
en die onze somberheid laat
opgaan in een levend licht;
uw wonder en vreugde in het
hart van alle leven.

God van wierook,

wij bieden u ons gebed aan:
onze verlangens, uitgesproken
en onuitgesproken,
onze twijfels over wat waar is,
onze zoektocht naar uw mysterie
daar diep binnenin.

God van mirre,

wij roepen U vanuit ons lijden:
de pijn van toen we uitgesloten
waren en toen we dierbaren
verloren,
onze ontredderde wanhoop over
onwaardig lijden,
onze woede over ononderbroken
ongerechtigheid;
en wij omarmen U, God-met-ons,
in onze rijkdom, in ons verlangen,
in ons verlies en onze verbolgenheid.

VAN GLOBALISERENDE WERELD NAAR RIJK GODS: GLOBALSOCIETY.BE

Hoe is onze wereld eraan toe? Waar moet het naartoe met onze wereld? Hoe komen we daar?
www.globalsociety.be is een initiatief op internet voor een betere samenleving, over globalisering en internationale samenwerking. Er wordt gezocht naar antwoorden voor een meer duurzame, sociale en democratische wereld en de wegen daar naartoe. Voor iedereen die mee aan een leefbare wereld wil puzzelen, van 14 tot 104 jaar. Interessant voor leden MOV, en belangstellenden met een wereldwijd hart.

Gratis te verkrijgen is de e-Palabrief. Die zoomt regelmatig in op de problemen van onze globaliserende wereld, op de mogelijke alternatieven en op hoe de wereld werk maakt van verbetering. Meer weten? www.globalsociety.be>aanmelden voor gratis abonneren.

AGENDA

'DE WERELD GROEIT ALS WE DELEN' , CAMPAGNEMARKTEN VASTENACTIE 2007

Vastenactie nodigt u uit om vooral inspiratie op te doen.

Voor wie: Pastores, MOV- en Vastenactiegroepen, belangstellenden

Wanneer en waar:

Maandag 8 januari, Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 in Zenderen (Twente), 19.30 – 22 uur.

Maandag 15 januari, Monica/Nicolaasparochie, Boerhaaveplein 199, Utrecht, 19.30 – 22 uur.

Programma: Quiz rond spiritualiteit die aanspreekt, audiovisuele presentatie, workshop liturgie in de vastentijd/vastenactie voor kinderen/invoering van vastenactiespiritualiteit.

Informatie: www.vastenactie.nl, www.missieraad.nl, 030 6931434, of 074 2670406.

VRIJWILLIGERSWEEKEND OVER ZINVOLLE GESPREKKEN

Wanneer: Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2007

Voor wie: Vrijwilligers van kerkelijke 'herbergen' en inloophuizen

Waarom: Het lijkt erop dat in inloophuizen (en parochies) niet gepraat mag worden over zingeving. Maar als nu een gast, inloper, laat weten dat zij of hij best wel wat problemen heeft met de zin van haar of zijn leven? Wat als een deelnemer laat merken niets meer te begrijpen van een God die maar doet en niets doet, en de wereld ogenschijnlijk aan haar lot overlaat? Het lijkt erop dat de samenleving meer dan ooit openstaat voor een gesprek over zin, over God, over de zin van jouw leven. Het vrijwilligersweekend leer praten over ervaringen, over de vraag wat je met vragen naar zin kunt doen, en of je ook thema's over zin kunt aanreiken.

Waar: Amersfoort, Onze lieve Vrouw ter Eem

Kosten: € 60,--

Organisatie: Inloop Centra Beraad

Meer weten en opgave:

icb@kerkinactie.nl, 030 8801889

FOTOTENTOONSCHELLING "SCHRAAL" OVER VERBORGEN ARMOEDE

Geert van Kesteren fotografeerde verborgen armoede in Nederland.

Waar: Huis Marseille, Keizersgracht 401 in Amsterdam t/m 4 maart 2007.

HOE VERDER NA SCHEIDING? – 5 GESPREKSAVONDEN

Een 5-tal gespreksavonden voor gescheiden vrouwen en mannen. Geprobeerd wordt samen antwoorden te vinden op al die vragen door te vertellen en te luisteren, met het doel: weer verder te kunnen na de scheiding.

Waarom: Een echtscheiding kan een enorme uitwerking hebben op de gescheidenen zelf, de kinderen, familie, vrienden, collega's. Er komen vele vragen naar boven: Hoe heeft het zover kunnen komen? Had ik een rol? Wie is mijn echte IK? Wie zijn nu belangrijk voor me? Waarom verlies ik mensen? Zelf kiezen? Hoe verder? En nog veel meer.

Door: Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel en Wietse Broersma, ervaringsdeskundige in scheiding en sociaal-emotionele begeleiding.

Voor: De avonden staan open voor iedereen: gescheiden mannen en vrouwen (langer of kort geleden) zijn welkom, maar ook vrouwen en mannen die op een dood spoor in hun relatie staan en scheiding overwegen. Weet je welkom; het maakt niet uit of je wel of niet kerkelijk bent.

Wanneer: 4 dinsdagavonden: 20 febr., 6, 20 maart en 3 april en 22 mei 2007, 19.30 uur – 22.00 uur.

Waar: Dekenat IJssellanden, Burg. van Rooijensingel 7 in Zwolle – uitstekend bereikbaar per O.V.

Kosten: Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 10 euro.

Aanmelden en informatie:

Vóór 1 februari 2007 bij Wietse Broersma, Vechtdijk 1 7721 AG Dalfsen, 0529-434783, broer938@planet.nl.

BASISCURSUS DIACONIE

Door: Ruud Heesters, dienstverlener diaconie dekenat IJssellanden

Wanneer: Dinsdagavond 6, 13, 20 en 27 maart, 17 april, 19.30 – 22 uur.

Waarom: De basis cursus diaconie biedt een scherpere blik op je eigen rol als gelovige in de wereld: waarvoor leef jij, waar geloof jij in? Wat vind je nodig en welke mogelijkheden zie je? In het blok diaconie krijg je een scherp oog voor wat er zich in de wereld afspeelt aan barmhartigheid en gerechtigheid. Je ontdekt dat diaconale betrokkenheid in de parochie een belangrijke plaats verdient omdat het geloven uitnodigt tot een sober, spiritueel en solidair leven. Deelnemers aan dit blok krijgen meer gevoel voor deze gelovige waarden, enig inzicht in een diaconale manier van kijken naar mensen, en wat meer kijk op wat er in de parochie allemaal al gebeurt en wat er nog ontbreekt.

Voor: Bestuurders P.C.I., leden beleidsadviesgroepen/stuurgroepen/denktanks, leden werkgroepen KESA en MOV, portefeuillehouders diaconie.

Locatie: Dekenaal centrum, Burgemeester van Royensingel 7, Zwolle – uitstekend bereikbaar per O.V. Bij deelname van 12 personen kan de cursus ook bij u in de parochie gegeven worden.

Kosten: € 40 (eventueel te declareren bij uw bestuur van parochie en/of Parochiële Caritas Instelling)

Opgave: Via dekenaat IJssellanden, info@dekenaatijssellanden.nl, 038 4233581

Meer weten: Informeer bij Ruud Heesters, r.heesters@planet.nl.