



Nieuwsbrief: Diaconie Het “goede nieuws” uit dekenaat IJssellanden

Jaargang 5, maart 2006

De Nieuwsbrief Diaconie informeert iedere 2 maanden over initiatieven, mogelijkheden en materialen voor diaconie. Verzending per e-mail na opgave van uw mailadres via dekenaat IJssellanden, Burgemeester van Roijensingel 7 8011 CS Zwolle 038 4233581 e-mail info@dekenaatijssellanden.nl. Dekenale dienstverlening diaconie: Ruud Heesters: r.heesters@planet.nl. Alle teksten zijn vrij op te nemen in parochiebladen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER ANDEREN:

- diaconale internetpagina van start: www.rkdiaconie.nl
- kardinaal zet eerste handtekening voor actie ‘vreemdelingengevangenis geen plek voor kinderen’
- In Gods Naam Doen, Utrechtse nota diaconie

DIACONALE INTERNETPAGINA VAN START: RKDIACONIE.NL

‘Diaconie: je naaste als jezelf’. Onder dat motto ging in januari de nieuwe diaconale internetpagina www.rkdiaconie.nl van start. Het motto slaat op het visioen van een rechtvaardiger samenleving, maar ook op de mensen die zich daarvoor inzetten.

De internetpagina is fraai en overzichtelijk vormgegeven en bedoeld om het delen van ideeën en kennis in het diaconaal werk makkelijker te maken. In deze verzamelsite zijn diaconale praktijkvoorbeelden, educatieve middelen, adressen en literatuur te vinden. In de toekomst komt er ook ruimte voor discussie en diaconaal nieuws. Diaconale groepen en organisaties kunnen zichzelf presenteren, hun contactgegevens vermelden en kort aangeven wat ze doen. Langs de lijn van de activiteiten wordt zichtbaar wat er in het groot en in kleine groepjes aan diaconie gebeurt. Naast het verzamelen van praktijkvoorbeelden, wordt voortdurend gewerkt aan de educatieve informatie op de website. De bonte verzameling van verschillende cursussen en scholingsonderdelen voor vrijwilligers wordt gewogen en vervolgens in modules aangeboden via de website.

Het initiatief tot de website en het educatieve project is gekomen van de Diaconale Alliantie, een samenwerking van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, DISK-Arbeidspastoraat, Justitia et Pax en Actioma. Het doel van de Diaconale Alliantie is netwerkactiviteit op landelijk, regionaal en lokaal niveau op gang te brengen in het diaconale veld. Daarmee willen de organisaties het diaconale denken en handelen binnen en vanuit de rooms-katholieke geloofsgemeenschap en katholieke organisaties vergroten en versterken.

De site is verdeeld in tien diaconale categorieën: in geweld en onrecht, in buurt en wijk, in relatie of alleen, in ziekte en beperking, zonder huis of thuis, een hele wereld, in armoede of uitsluiting, migrant of vluchteling, van jong tot oud, hulpbronnen.

Ook uw dekenale Nieuwsbrief Diaconie is integraal terug te vinden op deze internetpagina.

Rkdiaconie.nl is een aanrader voor uw favorietenlijst, of als link op de internetpagina van uw parochie! Ook u bent van harte uitgenodigd om zelf uw diaconale informatie op de site te zetten. Mail of bel mw. Drs. Bernadette van Dijk, bernadette@rkdiaconie.nl, telefoon 073-6134134. Meer weten: www.rkdiaconie.nl

DE KERK DOET HET ZO GEK NOG NIET

In 2005 onderzocht een dominee uit Harlingen de armoede in zijn kerkelijke gemeente. Door middel van een enquête en gesprekken verdiepte deze voorganger zich in de wereld van mensen die leven van een minimuminkomen. In een open verslag schrijft hij hoe het onderzoek zijn ogen heeft geopend voor diaconie. Vier citaten uit dit verslag:

“Velen hebben geen flauw benul van hoe het is om met een minimaal inkomen rond te moeten komen. Wie het niet met mij eens is, daag ik uit om een half jaar lang van € 45 in de week te leven. Het komt werkelijk voor dat ‘oppassende’ mensen geen geld voor een kopje koffie op een verenigingsavond hebben.”

“De kerk doet het zo gek nog niet. Tijdens allerlei activiteiten is de koffie gratis.”

“Opvallend is dat tweederde een belangrijke rol voor de predikant ziet weggelegd. Predikanten dienen zich dit te realiseren.”

“De diakonie zal meer moeten doen aan voorlichting over wat zij wel en niet kan betekenen. Ook de catechese is een geëigende plek.”

Het hele verslag is op internet te lezen.

Meer weten: www.grotekerkharlingen.nl, klik door op Armoedeverslag 2005

MENING: CHRISTELIJKE ZORG MOET ONVERZEKERDE HELPEN

Begin februari schreef Martien Pijnenburg (Radboud Universiteit Nijmegen) een artikel met onderstaande strekking. Een prikkelende stelling om eens over na te denken:

In Nederland verviervoudigt naar verwachting dit jaar het aantal mensen zonder ziektekostenverzekering tot 1 miljoen. Dit zijn mensen die geen calculerende, mondige en van verzekeraar naar verzekeraar surfende consument zijn: vooral illegalen, daklozen, en mensen met geldnood, nonchalance, of onkunde om met geld om te gaan. Ziekenhuizen in Den Haag hebben daarop besloten aan onverzekerden alleen nog de hoogstnoodzakelijke zorg te geven, want, aldus een lokale projectmanager: „Wij zijn een zorgbedrijf, geen charitatieve instelling.”

Zorg is geen zaak meer van liefdadigheid, maar een sociaal recht. Dit collectieve model staat onder druk en de grenzen van de solidariteit worden nauwer bepaald.

Christelijke zorginstellingen zijn het aan hun identiteit verplicht hun verantwoordelijkheid te nemen.

Want zorg voor de zwaksten hoort tot het hart van de christelijke traditie. Ons land kent geschiedenissen van bijvoorbeeld nonnen die zich inzetten voor verbetering van de vaak erbarmelijke omstandigheden in 19e-eeuwse gasthuizen, of die in onze tijd hulp bieden aan drugsverslaafden in de Bijlmer. Wie “de zwaksten” zijn, moet steeds weer opnieuw worden bepaald; anno 2006 zou de groep onverzekerden ertoe gerekend moeten worden. Christelijke zorginstellingen moeten hun identiteitsgebonden commitment aan de zwaksten vertalen in het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een structurele oplossing.

Daarnaast vormt de christelijke traditie een van onze culturele bronnen om evenwicht te bewaren tussen markt en solidariteit. Marktwaarden als efficiency, competitie en kostenbewustzijn kunnen helpen om verspilling tegen te gaan en zo solidariteit met zwakkeren betaalbaar te houden. Maar de markt is geen plaats voor solidariteit zelf, noch voor de vraag waarom we überhaupt solidair zouden moeten zijn. Christelijke zorginstellingen moeten laten zien dat solidariteit en zorg in de markt zijn, maar niet van de markt.

Meer weten: <http://tempora.hosting.kun.nl>

KARDINAAL ZET EERSTE HANDTEKENING VOOR ACTIE “VREEMDELINGENGEVANGENIS GEEN PLEK VOOR KINDEREN”

Kardinaal Simonis zette samen met ds. B. Plaisier als eerste zijn handtekening voor een handtekeningenactie. De actie pleit er bij de Nederlandse overheid voor dat kinderen niet langer in Nederlandse detentiecentra voor vreemdelingen worden opgesloten. De start werd gegeven tijdens een oecumenische gebedsdienst waarvoor ruim tweehonderd mensen zich zondag 15 januari verzamelden in de Janskerk in Utrecht. Met de gebedsdienst wilde de Raad van Kerken de zorgen van vluchtelingen en van allen die bij hen betrokken zijn, in gebed aan God voorleggen. Volgens algemeen secretaris ds. Ineke Bakker is “er een sluipende verharding en verkillig gaande, waardoor Nederland langzamerhand een ongestuurd land is geworden, een land met een vaak hardvochtig vreemdelingenbeleid, met gezinnen op straat, met getraumatiseerde asielzoekers zonder hulp. (...) Een van de meest schrijnende misstanden in ons land is dat er kinderen en jongeren in vreemdelingendetentie zitten. Hier worden grenzen overschreden die niet overschreden mogen worden.”

De handtekeningenactie wordt gesteund door de Raad van Kerken, Amnesty International, Unicef Nederland en een aantal maatschappelijke organisaties. De actie loopt tot 10 juni aanstaande. Handtekeningenlijsten kunt u aanvragen bij het secretariaat van de Raad van Kerken, telefoon 033 4633844, of downloaden via www.raadvankerken.nl/handtekeningenactie.doc

WAAR HET OP AANKOMT - Harry Krebbers (naar Jes. 58:6-10) Uit: Een zee van leven

Is dit niet
waar het op aankomt:
hongerigen je brood reiken,
vluchtelingen
een tehuis bieden,
naakten kleden,
je medemens
niet verloochenen?

Dan zul je licht zijn,
glanzen als
een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder,
met gerechtigheid
als de zon op je weg.

Als je hem aanroept,
het Licht,
dan antwoordt Hij.
Als je om hem schreeuwt,
zal Hij zeggen:
hier ben ik.

Als je niemand onderdrukt
of minder acht,
als je het kwaad onverbloemd
aan de kaak stelt,
als je je brood deelt
met iedere behoeftige,
en als je de verlangens
van de armen niet negeert,

dan zal jouw licht
stralen in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen
in jouw bestaan!

IN GODS NAAM DOEN – UTRECHTSE NOTA DIACONIE

Begin november 2005 verscheen de brochure "In Gods Naam Doen, christelijke dienst in de samenleving". De brochure is een beleidsnota diaconie van Aartsbisdom Utrecht, en een lezenswaardige tekst voor wie diaconie ter harte gaat. De tekst biedt stof tot nadenken en neemt de lezer mee langs gelovig-theologische en spirituele noties rond diaconie. Aandacht is er ook voor het diaconaal handelen. Er wordt vooral waarde gehecht aan aandacht voor persoon en beleving van medemensen, naast het oplossen en verzachten van problemen. Door een spirituele lezing van bijbelteksten krijgen vertrouwde verhalen een nieuwe betekenis voor mensen die in de diaconie actief zijn. "Het mooie is dat diaconie zo in het gebed terecht komt en dus het gebed diaconaler maakt. Sinds de nota bid ik het Onze Vader anders", zo reageerde prof.dr. Jozef Wissink op de tekst. Diaconie wordt gezien vanuit heel de kerk en haar zending. Diaconie is een betrokkenheid die moet doorwerken op alle pastorale werkvelden, zoals liturgie, catechese, verkondiging, gemeenschapsopbouw en pastoraat.

Daarnaast is diaconie in de parochies ook een werkveld, en staat de nota stil bij de dragers, uitvoerders, ondersteuners en bondgenoten: de geloofsgemeenschap, diaconale werkgroepen, (I)PCI-besturen, diakens, bewegingen, organisaties ter ondersteuning en bemiddeling, en de waarde van oecumenische én interreligieuze samenwerking.

Meer weten? Mail voor verzending of informatie Ruud Heesters, dienstverlener diaconie, r.heesters@planet.nl of bel dekenaat IJssellanden, 038 4233581.

40 DAGEN 40 KEUZES

40 suggesties om bewust te kiezen voor uw naaste, voor de aarde, voor God.

Dagelijks duurzaam consumeren?

Spreek in de gemeente af om tijdens de Veertigdagentijd elke dag een duurzaam/ecologisch/biologisch product te eten of drinken. Pas op: dit kan verslavend werken!

Gezellig eropuit?

Gebruik in de Veertigdagentijd het openbaar vervoer in plaats van de auto (het gespaarde geld kan naar het Vastenactie-project).

Dichter bij God?

Organiseer een gedichtenavond. Kies een aantal gedichten uit ter inspiratie en nodig een groep uit om gedichten rond Kies bewust voor God en het geloof te maken. Maak posters van de gedichten voor de koffieruimte, zet de gedichten op de kerkwebsite en nodig ook andere gemeenteleden uit gedichten in te zenden. Eventueel laten jureren door een lokale dichter(es)?

Verschillen in vasten?

Organiseer een gesprek met moslims of andersgelovigen rond de thema's 'vasten', 'jezelf iets onzeggen', 'anderen helpen'.

Stiltewandeling.

Wandel met een groep naar een plek van inspiratie of een plek waarvoor mensen bewust hebben gekozen (denk bijvoorbeeld aan verzetsmonumenten) en houdt daar een korte viering en lezing van een bijbeltekst.

Zalig pasen!

Koop zoveel mogelijk van de boodschappen voor het Paasdiner bij de Wereldwinkel

Meer weten? www.kerkinactie.nl, klik door op campagne 2006 en dan naar 40 dagen 40 keuzes

NAASTENLIEFDESPEL: VAST IETS VOOR ELKAAR

Het Naasteliefdespel speel je met een Mens Erger Je Niet-speelbord. Het Naasteliefdespel helpt je nadenken over naastenliefde door praktische keuzes. Het Naasteliefdespel sluit aan bij de Vastenactiecampagne 2006. Deze campagne heeft als thema 'Naastenliefde', uitgedrukt in de slogans: 'Vast iets met elkaar, Vast iets bij elkaar, Vast iets voor elkaar'.
Kijk op www.vastenactie.nl, klik op 'uw campagne 2006' en download gratis de spelregels.

AGENDA

25e Lentevoettocht, 8 april in Deventer

Een week voor Pasen wordt in het prachtige coulissenlandschap van Salland voor de 25e keer de Lentevoettocht gehouden. Een sponsortocht voor alle leeftijden waarbij u kunt kiezen uit verschillende afstanden van 5 tot 40 kilometer. De opbrengst is voor het project van de Maasai in Tanzania. Wilt u de veertigdagentijd op een sportieve en spirituele manier zelf beleven, schrijf u dan in!

Wanneer: zaterdag 8 april, start tussen 8 en 10 uur.

Waar: Ety Hillesum Lyceum, Boerhavelaan in Deventer

Informatie en opgave via dhr. Ben Buurman: 0570-551671

Aankondiging:

Wat: diocesane impuls- en leerdag over armoede in Nederland én wereldwijd

Voor wie: voor bestuurders van parochiële caritas instellingen, parochies, werkgroepleden KeSa, M.O.V., pastores met/zonder profiel, diakens, belangstellenden

Wanneer: zaterdag 13 mei vanaf 10 tot ca. 15.30 uur

Waar: Kerkcentrum De Drie Ranken in Apeldoorn

Meer informatie: in de nieuwsbrief diaconie van mei 2006

OPEN AANBOD OVER VERDIEPING VAN PERSOONLIJK CONTACT

Wat: Verwondering, de basis van een geloofsgesprek: een thematische bijeenkomst rond het verdiepen van een gesprek. In te passen als onderdeel van een bijeenkomst, maar ook als leerdag(deel).

Voor wie: besturen PCI, werkgroepen KeSa, werkgroepen persoonlijk pastoraat, wijkcontactpersonen, bezoekgroepen voor zieken, senioren en rouwenden en andere belangstellenden voor verdieping van persoonlijk contact en (geloofs)gesprek.

Wanneer: tijd, duur en locatie zijn in overleg vast te stellen

Meer informatie: Ruud Heesters, r.heesters@planet.nl of dekenaat IJssellanden, 038 4233581.