

Meditatief

Noden van deze tijd

Dorstigen laven...

Waar vorig jaar de zomer dorst bracht door grote droogte en hittekracht kwam deze zomer het water te veel en te hoog en hielden veel huizen het niet droog.

Hongerigen spijzen...

Ineens is alles weg, huis en haard, is er nood aan eten, drinken, kleding, onderdak. Vele handen zijn helpend uitgestoken en gastvrijheid is bij honderdtal ontloken.

Vreemdelingen huizen...

Familieleden bieden hun huis aan vreemden nemen mensen op. Er is een nood aangedaan mensen willen met elkaar verder gaan.

Naakten kleden....

Het is niet normaal, ineens zo te staan leeg, van alle gewone dingen ontdaan geen kleren meer om te dragen daar kan een inzameling veel aan bijdragen.

Zieken bezoeken...

Uit het niets kwam een onbekende ziekte velen werden ziek na sociaal contact. Er mocht geen mens meer op bezoek gaan je mocht wel zwaaien aan het raam.

Gevangenen bezoeken...

Mensen zijn gevangen in veel leed dat hen omhult als een kleed. Liefde, bezoek, aanwezig zijn, het vermindert een beetje de pijn.

Doden begraven...

Velen werden ziek en kwamen in ademnood en ondank alle medische bijstand kwam de dood. Je liefsten begraven met veel eer afscheid nemen op afstand doet zo zeer.

Hub Crijns,
9 augustus 2021

Diaconale heilige Maarten. Diaconale spiritualiteit



Martinus van Tours, de barmhartige heilige

“Wij zijn als buurtpastores aanwezig in het leven van mensen”

“Naar een inclusieve wereld waar voor iedereen plaats is”

Inkijk in het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam

Inhoud

Ter inleiding	1
Martinus van Tours, de barmhartige heilige	2
De daden en gebeden van het boek Tobit	7
De verlossing van het kwade	9
“Wij zijn als buurtpastores aanwezig in het leven van mensen”	13
Wie goed doet...	17
Gods presentie en geloofstaal. Over Diaconie en spiritualiteit Deel 2	19
Parochiële Caritas Instelling op het platteland	22
“Naar een inclusieve wereld waar voor iedereen plaats is”	24
Naar een steeds groter ‘wij’	27
Inkijk in het Jeannette Joëlhuis in Amsterdam	30
De diaconale monitor als instrument	33
<i>Alles is genade</i> Boekbespreking	38
<i>Barmhartigheid doen uit de kunst</i> Boekbespreking	42
Agenda & Weetjes	44
Colofon en logo	
Meditatief: <i>Noden van deze tijd</i>	

Redactioneel

Het tijdschrift *Diakonie & Parochie* gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke reflecties, beleidsmatige vergezichten, oogst van conferenties en werkdagen, concrete voorbeelden, interviews met mensen in de praktijk, recensies van relevante boeken vullen de pagina's. Het aantal pagina's per nummer bedraagt minimaal 40. Zo is *Diakonie & Parochie* een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor redactionele contacten: crijns@ziggo.nl



Diakonie & Parochie Wat is dit voor een tijdschrift?

Onder *Diaconie* verstaan we:

“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.” (Crijns H., e.a., *Barmhartigheid en gerechtigheid*, 2004, pag. 392).

Diakonie & Parochie is een uitgave van het Officium Caritatis, een diaconale dienst van de diaconale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. Het Officium Caritatis vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. De abonnementsprijs blijft ook in 2021 voor een hele jaargang € 30,00; losse nummers: € 5,00 excl. porto.

Officium Caritatis
NIEUW ADRES: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht
E-mail: administratie@rkdiaconie.nl

Voor abonnementen en bestellingen:

E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.nl

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november van elk jaar.

De digitale plek van het tijdschrift is www.rkdiaconie.nl. Kijk voor diaconale voorbeelden en diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee. Vraag een inlogcode aan. Bezoek www.rkdiaconie.nl

Colofon

Aan dit nummer van *Diakonie & Parochie* werkten mee:

Marijcke Beckers, Harrie Brouwers, Hub Crijns, Bob van Dillen, Elizabeth van Dis, Vincent de Haas, Mgr. Jan Hendriks, Ellen Hogema, Fred van Iersel, Klaas de Jonge, Hans Jonker, Anne-Marieke Koot, Jan Maasen, Gerard Moorman, Herman Noordegraaf, Hans Oldenhof, Daan Savert, Liesbeth Stalmeier, Embregt Wever.

Eindredactie: Hub Crijns.

Foto omslag: Marieke Odekerken

Redactie en uitgever: Officium Caritatis, Utrecht.

Opmaak: Van Eck Tekst&Design

Druk: Drukkerij Roggeband & Accuraat Breda.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit dit tijdschrift wordt op prijs gesteld, mits de bron wordt vermeld.

Voor overname van foto's, gedichten en cartoons neemt u contact op met de eindredacteur: crijns@ziggo.nl

ISSN 0922-9647

